

Korte boekbespreking

Groeiend verlangen

J. Wesseling

Onder deze titel publiceerde ds. E. Brink opnieuw een boekje over onze toekomstverwachting. Eerder al publiceerde hij daarover een zestal meditaties in een kleurrijk boekje *Lied van verlangen* (2000). Dat boekje was echt een kleinood: aan de kleurrijke vormgeving was veel aandacht besteed.

Nu zijn de zes overdenkingen wat verder gerijpt en uitgebreid, en aangevuld met een vijftal andere. Nieuw zijn hoofdstukjes over de onberekenbaarheid van de jongste dag; het rijpingsproces van de gelovigen als ‘graan’ en ongelovigen als ‘druiven’; na de laatste rechtszitting door God is er eindelijk gerechtigheid, tot in de hel toe; mijn nieuwe lichaam en het met Christus zijn.

Ook in die zin zit er in de loop van de jaren echt groei in.

Niettemin is het een heel handzaam boekje gebleven. Elk hoofdstukje is betrekkelijk kort, maar geeft veel inhoud. De schrijver heeft er duidelijk veel over doorgedacht en weet op een aansprekende manier bijbeluitleg, geloofsleer en de praktijk van het mensenleven met elkaar te verbinden. Hij heeft daarbij oog voor de spanning tussen de levenspijn op aarde in allerlei vormen en de vreugde van Gods belofte. Het groeiend verlangen kent ook z’n eigen groeipijn. Maar te midden van alle pijn hebben we een blij vooruitzicht!

Dit boekje is volgens mij in een aantal jaren gerijpt uit meditaties op een bondsdag, preken en eigen levenservaring. Brink deinst daarbij niet terug voor moeilijke onderwerpen als de hel en de vraag naar herkenning en eventueel gemis later. Over hoe op de nieuwe aarde ons leven met Christus zal zijn, spreekt Brink heel stellig. Al deel ik veel van zijn hooggestemde verwachtingen, dat had van mij wel iets minder gemogen. We zullen zien...

Natuurlijk schrijft hij in zijn geheel eigen stijl: taalvaardig, vaak heel krachtige formuleringen met mooi gevonden woordspelingen.

Twee voorbeelden: ‘Maar hoe zal dat zijn, leven met Christus? Ongekend afwisselend. Absoluut niet saai. Onvoorstelbaar boeiend. Volkomen voldoening gevend. Beslist geen zalig nietsdoen, dat is helemaal niet zalig.’

En, als het gaat om de vraag of er continuïteit bestaat tussen deze aarde en de nieuwe: de aarde wordt ‘niet zo’n beetje gerestaureerd of gerenoveerd, maar van de grond af nieuw opgebouwd. ... De Schepper maakt uit het oude nieuw. Zo goed als nieuw, gloednieuw, gezuiverd, “brand-new”.’

Brink kennende, beluister ik daar ook zijn preekstijl in. Vindingrijk omschrijvend met een veelheid van woorden. Als lezer overweldigt het mij ook wel eens. Je doet er goed aan één hoofdstukje (of een gedeelte ervan) achter elkaar te lezen, want het kan je gaan duizelen, zoveel gedachten in woorden. Soms heb ik aan één alinea al genoeg stof om eens rustig te overdenken en verwerken.

Soms heb ik ook het gevoel dat in de veelheid van omschrijvingen het fijne puntje in geding wat ondersneeuwt en uit beeld verdwijnt. Zo weet ik nog steeds niet hoe Brink de relatie ziet tussen deze aarde en de nieuwe. Gloednieuw heeft voor mijn besef een andere gevoelswaarde dan gezuiverd.

Een soortgelijke vraag heb ik in het hoofdstukje over ons levensdossier. Eerst zegt Brink:

vergeven is bij God echt vergeten. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft Hij onze overtredingen van ons verwijderd. Hij komt er op de dag van het laatste oordeel niet meer uitvoerig op terug. Hij kómt er wel op terug, maar niet zo dat Hij alles nog een keer oprakelt uit een ver verleden.

Hoe dan wel? Volgens Brink zijn er twee (dag)boeken. Een boek over ons gedrag, onze manier van leven en onze levensstijl. En het levensboek van de Heer Jezus, waarin heel zijn leven is bijgehouden. Hij heeft ons leven geleefd, invoelend met hart en ziel (weer zo'n mooie manier van zeggen!). Zijn dagboek kent louter witte bladzijden. Blijft mijn vraag: is vergeven nu ook echt vergeten? Of is het genoteerd in een dagboek dat te zijner tijd weer opengaat?

Hoe dan ook, het boekje is geschreven om ons verlangen te stimuleren en een groei-impuls te geven. En dat doet het zeker! Ook wanneer je hier en daar een vraag blijft houden, prikkelt het tot verder nadenken en maakt het je benieuwd: hoe zal het zijn?

Door het hele boekje voel je het gedreven enthousiasme van Brink, zijn eigen groeiend verlangen, naarmate hij zich er meer in verdiept en meer onder de indruk raakt, zowel van de heerlijke luister van God en Jezus Christus als van de pijnlijke gebrokenheid op aarde in alle soorten en maten.

Dat werkt aanstekelijk. Het boekje heeft daarom ook een prachtige, passende omslag: je ziet een bloem waar een wervelende beweging in zit. Licht en donker, dichtbij en veraf, een klein, wat verscholen vruchtbeginsel, dat verlangt naar groei.

Het boekje is heel geschikt om cadeau te geven als jongeren hun geloof belijden en zich toevertrouwen aan Jezus Christus. Het moment van zijn terugkeer kan niemand weten, maar het is heerlijk om met Hem verbonden te leven. Dat is het beginsel van de eeuwige vreugde. Gaandeweg groeit het verlangen om Hem in het stralend hemels licht te ontmoeten.

N.a.v.: Egbert Brink,

Groeiend verlangen, Kok, Kampen, 2006. ISBN 90 435 1174 9, 79 pag. Prijs €9,90.