

# Kroniek

H.J.C.C.J. Wilschut

## Positief denken

**Een bericht in het *Nederlands Dagblad* (van 27 oktober 2008) bleef haken. U weet, Amerika kent het verschijnsel ‘megakerken’. Eén ervan is de Crystal Cathedral in Californië. Ook in Nederland kun je hun televisiekerkdienst ‘Hour of Power’ volgen. Dit keer kwam de Crystal Cathedral op een opvallende manier in het nieuws.**

### Schuller sr. en jr.

Wat is er gebeurd? Vader Robert H. Schuller, zeg maar de stichter van deze ‘kerk’ (hij wil het zelf geen kerk noemen), heeft zijn zoon Robert A. Schuller als vaste voorganger aan de kant gezet. En waarom? Zoonlief ging te veel vanuit de Bijbel preken. En tja, dan ontkom er je niet aan om het ook over *zonde* te hebben.

Nee, vindt vader Schuller. ‘Wij moeten niet preken over wat wel of niet zondig is. Wij moeten een plaats zijn waar niet-gelovigen naartoe kunnen komen om geloof, hoop en liefde te vinden.’ Je moet vooral *positief* denken. Oefen jezelf liever in zelfrespect. Vervang beschamende en vernederende gedachten door lofprijzing, dankzegging en aanbidding om uw trots weer op te bouwen! Zeg daarbij regelmatig: ‘Dank U, Heer, dat U in mij gelooft.’ Zonde? Dat is ontbreken van positief initiatief. Uit de Tien Geboden je zonden leren kennen? Welnee, die geboden vormen tien krachtige positieve leefregels die u kunnen helpen meer zelfrespect te verwerven en succesvoller te zijn dan ooit in het leven.

Dat klinkt goed. Het gaat erin als koek. Positief denken. Het niet of nauwelijks over zonde hebben. En vooral veel lofprijzen. Wat je noemt een *feelgood*-evangelie: als jij je maar lekker voelt. Geloven als succesformule.

### Luther

In dezelfde week dat bovenstaand bericht verscheen, was het Hervormingsdag. 31 oktober 1517: Maarten Luther hangt aan de deur van de slotkapel te Wittenberg zijn 95 stellingen op, de aftrap voor de grote Reformatie in de zestiende eeuw. En ineens zijn we in een heel ander klimaat. Luthers eerste stelling is: ‘Als onze Heer en Meester Jezus Christus zegt: Doet boete, bedoelt Hij dat het hele leven van de gelovigen één boetedoening moet zijn.’ Dus: een leven vol berouw over de zonde en strijd tegen de zonde. De vergeving van je zonden is niet te koop. Die krijg je gratis voor niets, omdat God zo *genadig* is. Dat evangelie is de ware schat van de kerk. Ga maar naar de Here toe met je berouw. Hij staat klaar met vergeving.

Dat was voor Maarten Luther de grote opluchting van zijn leven. Luther kende zichzelf als zondaar. Daarom was hij bang voor God. Hij kreeg zelfs een uitgesproken hekel aan Hem. Van een rechtvaardig God kun je alleen maar je verdiende straf verwachten. Totdat Luther Romeinen 1:16 en 17 las. Als rechtvaardig God is de Here de *reddende* God. De God die in de weg van geloof rechtvaardig maakt, bevrijdt van schuld en straf. Voor Luther ging de deur naar het paradijs open. Er viel een last van hem af. Zondaars hebben een houvast: Gods genade!

## **Twee werelden**

Schuller en Luther: twee werelden, inderdaad. Bij wie voelen gereformeerde mensen zich geestelijk het meest thuis? Dat zal toch zonder meer duidelijk zijn? Bij Luther natuurlijk! Ik ben er niet helemaal gerust op. Want ook gereformeerden zijn mensen van een moderne tijd. Daarin zit men niet meer zo met de schuldvraag. We zeggen 'sorry' en de verzekering dekt de schade.

Daar sluit het denken van de evangelische beweging naadloos bij aan. Zonde? Heb het er maar niet te veel over. Zo somber allemaal! Laten we het maar vooral hebben over Gods liefde en genade. Wat zul je zwaar tillen aan schuld voor God? Jezus is toch voor ons gestorven? Nou dan!

## **Niet los verkrijgbaar**

Maar genade is niet los verkrijgbaar. Dat leer je uit heel de Bijbel. Gods genade is houvast voor *zondaars*. Voor mensen die hun zonden en zondigheid beseffen. En die dat ook erg vinden, omdat ze weten dat Góð het erg vindt. Je belijdt schuld. Met een beroep op Gods ontferming in zijn Zoon.

Zo wordt het evangelie van Gods genade de opluchting van je leven. Omdat genade niet 'gewoon' is, maar je enige kans op behoud. Om God niet voor eeuwig kwijt te raken. Je blijdschap krijgt een diepgang waar je zelf niet over uit kunt. Dat God zó goed is voor mij, arme zondaar.

Dan ga je die eerste stelling van Luther steeds beter begrijpen. Als onze Heer en Meester Jezus Christus zegt: Doet boete, bedoelt Hij dat het hele leven van de gelovigen één boetedoening moet zijn. Dat is levenslang met berouw en bekering de belofte van het evangelie aangrijpen, waarvan je in je doop het stempel meekreeg.

Het klinkt allemaal wat minder opgewekt dan het 'positieve denken' à la Schuller. Maar met Luther zal een mens klein denken over zichzelf. En groot denken over God! Dat is nu positief denken op de manier van de *Bijbel!*

Afgesloten op 18 november 2008.