

# Kroniek

H.J.C.C.J. Wilschut

## Drie Zwolse kerken erkennen elkaar

**‘De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands-Gereformeerde Kerken van Zwolle staan op het punt elkaar te erkennen als ware kerken van Jezus Christus.’ Aldus het *Nederlands Dagblad* van 14 mei 2008, onder verwijzing naar een artikel in *Opbouw*. GKv en CGK in Zwolle erkenden elkaar al als kerken van Christus. Daar komen nu dus de plaatselijke NGK-gemeenten bij.**

### Opmerkelijk

Het bericht in het *ND* van 14 mei 2008 bevatte een opmerkelijke mededeling. Eén van de beide NGK-gemeenten in Zwolle ziet in de praktijk ruimte voor ‘de vrouw in het ambt’, de andere niet. Ik citeer opnieuw: ‘De drie kerken besloten elkaars standpunten niet te veroordelen en verder te studeren. Het onderwerp is in ieder geval geen “struikelblok op weg naar verdere eenheid”, aldus hun verklaring.’

Reden genoeg om het artikel in *Opbouw* (van 9 mei 2008), waarnaar in het krantenartikel verwezen werd, erbij te pakken (zie de Persrevue in dit blad voor brede citaten). Het artikel is van de hand van A. de Boer en inventariseert de plaatselijke contacten tussen GKv en NGK. In het eindrapport van de Zwolse kerken blijken nog meer uitspraken opmerkelijk. Over de taxatie van de ‘Open Brief’ uit 1966 bleven verschillen bestaan. Maar tegelijk constateert het rapport, dat ‘vandaag niemand meer om de Open Brief veroordeeld zou worden’. De kerken spreken uit dat er overeenstemming is over het samen staan op basis van Schrift en belijdenis. ‘Tussen de kerkordes van de betrokken kerken – DKO en AKS – ziet men weliswaar verschillen, maar volgens het eindrapport valt er met die verschillen goed te leven. AKS en DKO liggen in hun basisuitgangspunten dicht tegen elkaar aan.’

Samenvattend:

- ‘de vrouw in het ambt’,
- wat in de Open Brief aan de orde was,
- de diverse kerkordes

zijn geen belemmering om tot wederzijdse aanvaarding over te gaan. Overigens moet de classis nog groen licht geven.

### Onbegrijpelijk

Opmerkelijk. Dat is het bovengenoemde zeker. Het is ook onbegrijpelijk. En dat op alle drie de punten:

- Wat betreft ‘de vrouw in het ambt’ moet landelijk nog met de NGK doorgesproken worden. De GS Amersfoort 2005 verbond deze kwestie nadrukkelijk aan het gesprek over de band aan de belijdenis. Helaas hebben D(eputaten) K(erkelijke) E(enheid) deze twee zaken losgekoppeld. Maar daarmee is de zorg van de kerken op dit punt nog niet weggenomen. De houding ten aanzien van ‘de vrouw in het ambt’ raakt rechtstreeks de omgang met de Schrift! Hoe kun je wat landelijk nog een probleem is, plaatselijk niet langer een struikelblok achten, *terwijl er materieel geen inhoudelijke*

*consensus is?* Bij voorbaat wordt dit tot een ‘niet-kerkscheidende zaak’ verklaard, ongeacht het resultaat van de verdere studie.

- Al is er verschil van mening over de taxatie van de ‘Open Brief’, niemand zou er vandaag meer om veroordeeld worden. Die opmerking is aanvechtbaar. *Principieel hebben de GKv de hoofdbeweringen van de Open Brief officieel veroordeeld.* De uitspraken van de GS Amersfoort-West 1967 en van Hoogeveen 1969-1970 zijn nog steeds rechtsgeldige kerkelijke oordelen. Met als kern, dat de Open Brief op onaanvaardbare manier de binding aan de gereformeerde belijdenis relativeert. Wie dat vandaag weer doet – al dan niet in de bewoordingen van de Open Brief – hoort binnen een Gereformeerde Kerk wel degelijk veroordeeld te worden.
- De GKv hebben steeds kritiek geïfend op het AKS van de NGK, met in die kritiek twee kernen:
  1. de binding aan de belijdenis wordt daarin onvoldoende gewaarborgd;
  2. de structuur van het AKS is – in tegenstelling tot de DKO – *independentistisch*.  
Samenvattend, je kunt onmogelijk zeggen dat het AKS en DKO min of meer broertje en zusje van elkaar zijn, in ieder geval wat betreft de uitgangspunten. Die liggen niet dicht bij elkaar, maar mijlenver van elkaar verwijderd.

Daarom: onbegrijpelijk dat de GKv in Zwolle de plaatselijke NGK-gemeenten aanvaardt als ware en confessioneel betrouwbare kerken. Waar nemen in Zwolle de NGK-gemeenten *principeel afstand* van de koers die hun kerken sinds de jaren 60 van de vorige eeuw gevaren hebben? Nee, je hoeft het over het verleden niet met elkaar eens te zijn om elkaar als kerken te vinden. Als je wederzijds wilt gaan voor het Woord van God, de gereformeerde belijdenis en de gereformeerde kerkregering, kun je met elkaar verder: het geheim van 1892! Maar waar blijkt in de berichten uit Zwolle, dat er werkelijk inhoudelijke overeenstemming is over de omgang met de Schrift (vrouw in het ambt), binding aan de belijdenis (‘materie van de Open Brief’, AKS) en de kerkregering (zonder het independentisme van het AKS)? Goed dat de classis nog kritisch toetsen moet. Dat is nooit een formaliteit. Dat is het zeker hier niet.

### **Onthullend**

Vandaag zou niemand meer om ‘de Open Brief’ veroordeeld worden. Principieel is er op deze uitspraak het nodige af te dingen. Tegelijk kon deze uitspraak het wat de *praktijk* betreft wel eens bij het juiste eind hebben. De beweringen van de ‘Open Brief’ zetten destijds het kerkelijk leven op z’n kop. Het is de vraag of dat ook vandaag het geval zou zijn. Er kunnen op dit moment binnen de GKv dingen gezegd worden, die twintig jaar geleden een storm van protest zouden hebben veroorzaakt (zie bijv. de vorige Kroniek). Er is een grote mate van inschikkelijkheid gekomen. Met daarnaast een zekere matheid en moedeloosheid. Waarom zou je je nog druk maken? Het helpt toch niet.

Dat doet vrezen dat het wel eens een terechte constatering kan zijn dat vandaag binnen de GKv niemand meer om beweringen als van de ‘Open Brief’ veroordeeld zou worden. Een onthullende opmerking. Ook een onthutsende. Durven wij elkaar nog de w(W!)aarheid te zeggen? Uiteraard, op broederlijke toon. Of vinden we bijbelse correctie van elkaar als zodanig al onbroederlijk, omdat de ander het toch zo goed en vroom meent? Het is een gegeven dat de scherpe persmanieren uit het verleden bij mensen van de 21<sup>e</sup> eeuw niet meer zo goed landen. Maar ook in de journalistieke omgangsvormen van vandaag zullen we met elkaar de waarheid van Gods Woord moeten bewaken. Die opdracht is van alle tijden!

Afgesloten op 22 mei 2008.