

Schriftlicht

Christusprediking: niet eerder dan op zijn tijd!

M. Heemskerck

Maar Jezus doorzag het en ging vandaar weg. En velen volgden Hem en Hij genas hen allen, en Hij verbood hun ten strengste, Hem bekend te maken, opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht. En op zijn naam zullen de heidenen hopen.

Matteüs 12:15-21

Christus verbiedt ontijdig spreken over Hem

In het gedeelte dat aan de tekst voorafgaat, wordt ons verteld van enkele conflicten van de Heiland met de Farizeeërs over de sabbat. Hij heeft die volgens hen zwaar geschonden. En zij zien daarin aanleiding om plannen te gaan maken voor zijn liquidatie. Sterven moet Hij, de sabbatschender! Maar Jezus doorzag het, lezen we dan, en ging vandaar weg. Uiteraard doorzag Hij het. Voor Hem kunnen mensen niets verborgen houden. Hij kijkt door alle maskers heen. Hij is immers echt God. Niemand kan Hem voor verrassingen plaatsen. Niemand kan Hem in de val lokken.

Jezus doorzag het. Maar dat wil nog niet zeggen, dat Hij Zich van het gedoe van de Farizeeërs niets aantrekt. Hij onderkent het als een reëel gevaar. En Hij gaat weg. Kennelijk is dat nodig in dit geval. Nodig, om te voorkomen dat er voortijdig een eind wordt gemaakt aan zijn werk. Want er komt zeker een moment, dat Hij sterven zal. Maar zover is het nu nog niet. Ook zal het niet gebeuren door de handen van deze Farizeeërs. Zijn werk is nog niet af. Daarom maakt Hij Zich voor deze fanatieke vijanden onbereikbaar. Hij gaat naar een ander gebied, waar deze heren niets kunnen beginnen tegen Hem.

Jezus gaat weg. Want het werk moet doorgaan. Het gaat ook door. Hij wordt door velen gevolgd. Daar zijn ook zieken bij, die Hij allen geneest. Zo laat Hij zien, dat Hij voor zijn volk op levensherstel uit is. Wat we hier echter niet lezen, is dat Hij de scharen nog uitvoerig onderwijs geeft. O, Hij spreekt nog wel tot de mensen. Maar dat doet Hij dan in gelijkenissen. Andere vormen van onderwijs blijven van nu af aan gereserveerd voor de discipelen. Velen worden door de Heiland genezen, vertelt Matteüs. Ja, en dan volgt er een heel opmerkelijk woord. Dit: ... en Hij verbood hun ten strengste, Hem bekend te maken, opdat vervuld zou worden Jesaja's eerste profetie over de Knecht van de HERE. De profetie die we vinden in Jesaja 42.

Wat is de zin van dit verbod? Om dat te zien, moeten we de goede richting kiezen bij het zoeken van een antwoord op deze vraag. Sommige uitleggers proberen uit alle macht duidelijk te maken, dat het feit dat de Heiland doorgaat met het werk en daarbij dit strenge verbod geeft, de vervulling van deze profetie vormt. Maar dat lijkt toch moeilijk vol te houden. In de profetie staat immers het werk van de Knecht van de HERE in de richting van de heidenen centraal. Terwijl hier in Matteüs 12 om zo te zeggen geen heiden te bekennen is.

We zullen dan ook in een enigszins andere richting moeten denken. Deze: de Here Jezus doet zoals Hij doet en spreekt zoals Hij spreekt, om daardoor de weg naar de vervulling van de profetie open te houden. En dan valt er ook een heel duidelijk licht op dat strenge verbod.

Waar gaat het om in deze eerste profetie van Jesaja over de Knecht van de HERE? Die Knecht, van wie het volledig duidelijk is wie Hij is? De Messias namelijk, die de HERE eenmaal zal geven. En die de HERE nu gegeven heeft in de zending van zijn Zoon Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen: in Jesaja 42 wordt die Knecht van de HERE als het ware voorgesteld. Zie, zegt de HERE. Let goed op, want Ik laat u nu kennismaken met een heel belangrijk persoon. Met mijn Knecht namelijk, die Ik verkoren heb. Hem heb Ik uitgekozen om voor Mij aan het werk te gaan. Om in mijn dienst een bepaalde taak te gaan vervullen. Alleen maar, vergis u niet, als Ik het woord 'knecht' gebruik. Ik doe dat uitsluitend, omdat Hij een belangrijke taak voor Mij uit moet gaan voeren. Maar gaat het over de relatie waarin Ik tot Hem sta, dan moet u bedenken: Hij is mijn Geliefde! Hij is de liefste die Ik heb! En Ik heb een welbehagen in Hem. Hij betekent een en al vreugde voor Mij. Als persoon en in heel zijn doen en laten. Welnu, dat kan Ik verder eigenlijk van geen mens zeggen. Ik kom immers verder alleen maar zondaars tegen op aarde!

Ja, en wat zijn taak betreft: Ik zorg, dat Hij die aankan. Want Ik zal mijn Geest op Hem leggen. Hij krijgt heel de kracht van de Heilige Geest van Mij mee. Dus zal Hij zijn taak beslist volledig aankunnen.

Welke taak? Matteüs zegt: Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Bij Jesaja lezen we: Hij zal de volken - en dat zijn uiteraard in Jesaja's dagen heidenvolken - het recht openbaren. En Jesaja bedoelt dan het recht van de HERE, zoals dat in het oordeel openbaar wordt. Wanneer de heidenen het recht van de HERE of het oordeel verkondigd wordt, betekent dat: die heidenen worden voor de keus gesteld. Want het oordeel brengt scheiding. Het haalt uit elkaar. Dat gebeurt op het moment, dat het tot overwinning wordt gebracht. Dat is: op het moment, dat het ten volle wordt gerealiseerd.

Maar aan dat moment gaat iets vooraf. Voordat het oordeel gerealiseerd wordt en de definitieve scheiding binnen de mensheid tot stand komt, wordt het eerst aan de heidenen verkondigd.

Concreet betekent dat, dat ze niet alleen maar te horen zullen krijgen van veroordeling. Maar dat hun vooral ook de vrijspraak verkondigd zal worden. Vrijspraak door het geloof in de Knecht. In de weg van het vertrouwen op de kracht van zijn bloed.

De taak van de Knecht, waarover het hier gaat, is dus: de verkondiging van dat Evangelie, waarvan Hijzelf de inhoud is. Met het oog op die taak krijgt de Knecht de beschikking over de Geest van de HERE. Door de Geest zal Hij dit werk gaan doen.

Het is duidelijk dat we hier dus moeten denken aan de periode na Pinksteren. Dan gaat de Knecht waarmaken wat hier in de profetie wordt gezegd. Dan gaat het Evangelie heel de wereld door.

Aan alle heidenvolken wordt dan het oordeel verkondigd dat de HERE over hun leven velte. Een oordeel, dat vrijspraak inhoudt voor wie zijn vertrouwen stelt op het werk van de Knecht, zoals Jesaja 53 dat beschrijft. Maar veroordeling voor wie dat werk veracht.

Na Pinksteren komt de profetie tot vervulling. Nu kan dat nog niet. Want zelfs de twaalf discipelen zijn op dit moment nog niet in staat om de Knecht en zijn betekenis - de Here Jezus Christus dus! - op de goede manier bekend te maken. Laat staan dus de mensen die Hem gevolgd zijn en die genezing bij Hem gevonden hebben. Zij hadden beslist nog geen goed beeld, geen compleet beeld van Hem. Daarom: als ze nu al over Hem zouden gaan spreken, dan zou dat alleen maar tot verkeerde beeldvorming leiden. Nee, nu moeten ze voorlopig nog

hun mond houden. En zo is er alle ruimte voor straks. Voor die toekomst, waarin mensen, door de Geest geleerd en door de Geest geleid, Jezus Christus alom zouden gaan preken als de enige Verlosser van een ten dode opgeschreven wereld. De toekomst waarin er de volle ruimte zou zijn voor de prediking van het onvervalste en onverkorte Evangelie van Jezus Christus, Verlosser en Rechter van een wereld, verloren in schuld.

Voor die prediking moet de weg openblijven. Straks zal de Knecht ermee beginnen door middel van zijn getuigen, op wie Hij dan zijn Geest uitgestort zal hebben. Maar nu kan dat nog niet. Vandaar dat strenge verbod. Tot echt verantwoorde Christusprediking waren deze mensen nu absoluut nog niet in staat. Dus moesten ze zwijgen en alle ruimte openhouden voor die toekomst, waarin het volle Evangelie van Jezus Christus gepreekt zou kunnen en ook zou mogen worden. Die toekomst, waarin de profetie in vervulling zou gaan. Maar waarop nu nog gewacht moet worden.

Wij, veelal gelovigen van heidense oorsprong, mogen in die toekomst leven. Heel duidelijk. Ons is immers het oordeel verkondigd, tot onze redding. En gelukkig niet te vroeg. Gelukkig niet op een moment, dat we nog geen zuiver beeld van de Knecht zouden kunnen krijgen, omdat de predikers dat zelf ook nog niet hadden. Nee, wij mogen vanuit de prediking van het Evangelie de Knecht kennen zoals Hij werkelijk is. Hem kennen als de gekruisigde en opgestane Heiland van zondaars. En hier in Matteüs 12 zien we Hem ervoor zorgen, dat het Evangelie, als het naar de volken gaat, ook echt het zuivere Evangelie is. Dat is: het enige echte Evangelie. Het enige echte Evangelie van onze redding, dat we in geloof mogen aannemen. Zonder te vallen over de werkstijl van de Knecht van de HERE.

De werkstijl van de Knecht

De Knecht zal zich bij het vervullen van zijn taak ook volledig binden aan de stijl van werken, die in de profetie wordt getekend. Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Ze voor de keus stellen tussen leven en dood. Hij zal dat doen met grote ernst. En in de stijl die bij die ernst past. Er zal verkondigd worden. Apostelen zullen getuigen van wat ze gezien en gehoord hebben. Zendelingen zullen spreken in de naam van de Here Jezus. Er zal dus het een en ander te horen zijn. Maar het zal niet gaan in de discussiesfeer. Ook niet in de reclamesfeer met veel tamtam. Hij zal niet twisten of schreeuwen en niemand zal op de pleinen zijn stem horen.

Twisten of schreeuwen. Dat is inderdaad de discussiesfeer. Er zijn een aantal mensen bij elkaar. Ze verschillen van mening. Dan gaan ze discussiëren. En het zuidelijke temperament spreekt daarbij een flink woordje mee. De gemoederen raken knap verhit. En alleen de grootste schreeuwer ziet misschien nog kans om iets van z'n mening op de anderen over te brengen. Maar de Knecht met zijn dienaren - ze zullen nooit proberen te overtuigen door te overschreeuwen. Hij zal zijn boodschap nooit als een brok discussiestof in de groep gooien. Hij zal nooit aanvaarden, dat Hij beschouwd wordt als iemand die ook z'n mening heeft naast anderen. Nee, want zijn boodschap is uniek en exclusief. Ze is een zaak van leven of dood. Niet maar een mening, of een visie, maar een appèl: laat u redden op de enige manier waarop het kan! Door de enige Redder die er is. Omhels de Knecht als uw Verlosser. Want het oordeel komt! En buiten de Knecht om bent u in dat oordeel reddeloos verloren!

Niemand zal op de pleinen zijn stem horen. Hij zal zich niet gedragen als een marktkoopman die luid zijn waar aanprijst. Het Evangelie is nooit in de reclame. Het moet ook niet op een reclameachtige manier worden gebracht. Bij het Evangelie past een waardige stijl. En het komt er dan ook beslist wel op aan, hoe je het brengt. Zowel in de kerk als tegenover

buitenstaanders. Het mag en moet klinken in verstaanbare taal. Maar alle banaliteit moet er verre van blijven.

Tenslotte: de Knecht is op redding uit bij het verkondigen van het oordeel. Op redding van mensen die je kunt vergelijken met een geknakte rietstengel of met een walmende vlaspit. Duidelijke beelden! Een geknakte rietstengel heeft geen toekomst. Ze zal heel gauw verdorren. En een walmende vlaspit gaat zo meteen uit, als er niets aan gedaan wordt. Ze zijn om zo te zeggen allebei ten dode opgeschreven. Maar als de Knecht zich erover ontfermt...! Dan worden geknakte rietstengels en walmende vlaspitten niet stukgebroken, niet uitgedoofd. Maar dan krijgen ze nieuwe toekomst. Door de kracht van zijn Geest. Dat is het dus, waar de Knecht mee bezig is tussen Pinksteren en wederkomst. Geknakte rietstengels en walmende vlaspitten neemt Hij mee. Hij doet dat tot de grote dag van het oordeel toe. Tot die dag blijft Hij bezig met het redden van geknakt riet en van walmende vlaspitten. Dat is: van zondige mensen, die in zichzelf geen enkele toekomst hebben.

Hij blijft daarmee bezig. Niet tevergeefs! Want op zijn naam zullen de heidenen hopen. Zijn boodschap slaat aan. In zichzelf verloren mensen zoeken hun toevlucht bij Hem. Door de kracht van de Geest. Zo wordt Jesaja's profetie vervuld. Aan generaties van zondaars. Ook aan ons, als we inderdaad ons vertrouwen stellen op Jezus Christus alleen.