



Rijkdom om uit te delen

Mijn diepste hartenwens: het evangelie verkondigen!

Stelt u zich eens voor dat u als gemeentelid zondag moet preken. Nee, geen preek die u van internet afhaalt en vervolgens gaat voorlezen. U moet zelf de preek maken en die dan aan de gemeente voorhouden. U hebt geen opleiding hiervoor gehad en u beschikt ook niet over de bronnen om u hierbij te helpen.

Dit is in ontwikkelingslanden geen uitzondering maar dikwijls regel. Alleen al in Afrika zijn ruim twee miljoen voorgangers die geen of bijna geen opleiding hebben gehad. Iedere week moeten zij in de gemeente voorgaan. Veel voorgangers willen het Woord van God grondiger bestuderen, maar ze hebben daarvoor eenvoudig niet de middelen of de bronnen. Zij vragen om hulp en (bege)leiding.

De Zuid-Afrikaanse predikant Jopie van der Linden werkt voor het Reformational Study Centre in Pretoria, Zuid-Afrika, dat op dit moment 10.300 predikanten in 70 ontwikkelingslanden ondersteunt. We vroegen hem iets te vertellen over zichzelf en zijn werk.

Hoe is dit Studiecentrum ontstaan?

Maar het Woord van God is niet gebonden (2 Tim. 2:9b, HSV)

‘Dit was de tekst bij mijn bevestiging als zendeling van die Vrye Gereformeerde Kerk van Johannesburg. Hierin zit een prachtige les die ikzelf heb moeten leren in de tien jaar voordat ik zendeling werd. Niet mijn beperkingen zijn bepalend voor mijn bediening, maar God die zijn weg gaat met zijn dienstknechten.

‘Dienstbaar het werk oppakken dat voorhanden is, dan zal de Here ons daarin leiden’

In 2002 ben ik beroepen als predikant van de gemeente te Johannesburg. Al vanaf het begin kreeg ik ernstige longproblemen als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. (Er is veel mijnbouw in de omgeving van Johannesburg.) Die longproblemen verergerden. En na twee jaar ziekenhuis in en ziekenhuis uit moest ik helaas vervroegd met emeritaat gaan. Dit was moeilijk, niet alleen voor mijn vrouw en mij, maar ook voor de gemeente van Johannesburg. We hadden in twee jaar tijd een goede band met elkaar opgebouwd. Bovendien bleef mijn diepste hartenwens: het evangelie verkondigen!

Er brak een tijd aan van bidden en zoeken naar oplossingen. Ik moest zware medicijnen gebruiken die allerlei bijwerkingen hadden en ik lag geregeld in het ziekenhuis. Uiteindelijk leerde ik dat ik koude en vervuilde lucht moet vermijden. Ik leef dus hoofdzakelijk binnenshuis. Zo vonden we een manier om hiermee om te gaan.

We bleven de Here bidden of Hij ons de weg wilde wijzen. Tijdens mijn theologische opleiding heb ik van dr. A.N. Hendriks geleerd dat dienstbaar willen zijn met onze gaven niet wil zeggen dat we moeten wachten op een taak die bij ons past. Dienstbaar willen zijn betekent: het werk oppakken dat voorhanden is, dan zal de Here ons daarin leiden.

In die tijd had de zending van Die Vrye Gereformeerde Kerke in Zuid-Afrika behoefte aan geschikt studiemateriaal voor zendingen en studenten. Mijn vrouw Jennie en ik hebben ons daar samen voor ingezet. Al spoedig meldden zich ook andere predikanten en studenten die hulp konden gebruiken. Geheel onverwachts kwamen daar nog veertig nieuwe predikanten bij. Ze waren via een conferentie van de lutherse kerk naar ons doorverwezen. Toen beseften we dat de Here voor ons een nieuwe deur had geopend om het evangelie te verspreiden. Wij zijn beperkt en mijn leven kent grenzen, maar het Woord van God is niet gebonden!

Let op de Heer!

De vraag van die predikanten betekende voor mijn vrouw en mij dat we onze handen vol hadden. Door mijn nieuwe ‘levensstijl’ ging het met mijn gezondheid ook beter. Zo werden we door de Here aangemoedigd om door



te gaan. Heerlijk was het om na al die jaren me weer te kunnen inzetten voor de evangelieverspreiding.

De gemeente van Johannesburg (110 leden) heeft al die tijd liefdevol voor ons onderhoud gezorgd, ook toen er een nieuwe predikant kwam. Zij moedigden ons aan om op deze weg door te gaan en na enkele jaren hebben ze mij beroepen als zendeling voor het werk bij het Studiecentrum. Op de dag van de bevestiging konden we met verwondering terugkijken op Gods weg met ons. Zijn plannen zijn zo anders dan de onze.'

Hoe is het werk georganiseerd en wie maken er gebruik van het Studiecentrum?

'Doordat het werk voor het Studiecentrum groeide, moest het worden geformaliseerd. Er werd een bestuur ingesteld waarvan de leden van harte de Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften onderschrijven. We hebben momenteel zestien personeelsleden, zowel mannen als vrouwen, plus nog negentig vrijwilligers. Ook zijn er sponsors gevonden om dit werk financieel mogelijk te maken.

Het Studiecentrum was niet iets wat wij hadden gepland of bedacht. De Here heeft ons hierin geleid en Hij heeft steeds meer onze ogen geopend voor de noden van de jonge kerken in ontwikkelingslanden. Dit blijft ook voor ons dé grote uitdaging: te letten op de Heer die ons voorgaat en ons de weg wijst vanuit zijn Woord, en gericht zijn op de omstandigheden! Te worstelen met de nood van predikanten en jonge kerken en daarin wegen te vinden die steeds meer zicht bieden op de rijkdommen van onze Here Jezus Christus.

**'De Here geeft ons een
geopende deur, omdat er
grote behoefte is aan leiding
en materiaal'**

Een geopende deur

Voorgangers van diverse kerkelijke achtergronden maken gebruik van het Studiecentrum: van RK tot traditionele Afrikaanse godsdiensten, van Pinksterkerken tot Zevendedagsadventisten en natuurlijk ook Gereformeerd en Evangelical. De Here geeft ons een geopende deur, omdat er grote behoefte is aan leiding en materiaal. Veel voorgangers willen hun werk consciëntieus uitvoeren, maar er is weinig hulp en begeleiding. Behalve dat de meesten zelf weinig of geen opleiding hebben gehad, is er meestal geen kerkverband aanwezig en vaak zelfs geen kerkenraad. Een voorganger heeft dus een eenzame en moeilijke positie. Als er een voorganger bij ons aanklopt, is dat vanwege de nood die hij ervaart. Het pad dat wij samen met deze voorganger willen bewandelen is heel eenvoudig: jij wilt je werk doen vanuit het Woord van God? Daar willen we je graag bij helpen! We beginnen gewoon bij het begin. Het Woord van God is de basis waarop we staan en van daaruit gaan we in stappen samen verder. Voortdurend hameren we erop dat we trouw moeten blijven aan onze Zender. We volgen geen tradities of woorden van mensen na, maar we willen delven uit de rijkdom van de Schrift. Vanuit het hart van God moet het Woord door het hart van de prediker het hart van de gemeente aanspreken.

Als je zo'n weg samen met de voorgangers wilt gaan, heeft dat gevolgen. Want een goede uitleg van de Schrift dringt ook altijd diep door in het leven van de voorgangers zelf. Soms worden mensen kwaad, omdat dat niet past bij hun eigen leer en leven. We krijgen dan weleens boze reacties en men haakt af. Dikwijls horen we ook van worstelingen van voorgangers en die komen dan met verdiepende vragen. Dit geeft mooie kansen en gelegenheden om dieper te graven en te studeren in de Schrift. Deze groep blijft komen en juist voor hen willen wij de weg van studie en van materiaalvoorziening vervolgen.'

Wat voor materiaal hebben jullie te bieden?

Verschillende aandachtsgebieden

'In het werk van het Studiecentrum kennen we verschillende aandachtsgebieden. Ten eerste kunnen voorgangers bij ons materiaal aanvragen over bepaalde schriftgedeelten of onderwerpen. Dit kan voorbereidingsmateriaal zijn voor een preek of materiaal in verband met bijvoorbeeld pastorale vragen of moeiten in de gemeente. U zult begrijpen

dat het een enorme klus is om al die duizenden aanvragen te verwerken. De Preaching Library en het Timothy Project zijn erop gericht dit proces te realiseren.

Verder hebben we een digitale bibliotheek (www.christianstudylibrary.org) opgebouwd, die bestaat uit materiaal dat publiek beschikbaar is. Het is afkomstig uit tijdschriften of vertalingen naar artikelen op internet, vertalingen van artikelen, transcripties

'Voortdurend hameren we erop dat we trouw moeten blijven aan onze Zender'

van audiomateriaal. Alles is gecategoriseerd op onderwerp en op verschillende niveaus. Op het ogenblik zijn er meer dan 15.000 artikelen beschikbaar. Daarnaast stellen we preekschetsen en exegetische notities ter beschikking over verschillende schriftgedeelten (het Living Word Project). Het doel hiervan is voorgangers beter te kunnen begeleiden bij het proces van het maken van een preek. Dit materiaal wordt gemaakt door een aantal gereformeerde predikanten. De vraag hiernaar is niet bij te houden, er is ontzettend veel belangstelling voor.

Al dit werk doen we in het Engels en in het Frans en het wordt gratis ter beschikking gesteld. Voor meer informatie: www.refstudycentre.com.'

Wat zijn jullie drijfveren?**De rijke schuldenaar**

‘In Romeinen 1:14 (HSV) zegt Paulus dat hij in de schuld staat bij de heidenen. Dat is nogal een bewering. Evangelieverkondiging is niet maar een goed idee, nee, de kerk heeft een schuld, een verplichting tegenover de wereld. Waaruit bestaat die schuld dan? De wereld heeft de kerk toch niets gegeven? Ze is niet eens deel van de kerk.

Die schuld is de kerk opgelegd door Hem die voor haar zondes Schuld heeft betaald en die de kerk versierd heeft met zijn heerlijkheid. Als we dus al een schuld hebben tegenover de wereld waarmee wij geen gemeenschap vormen, hoeveel te meer staan we dan schuldig tegenover onze eigen broeders en zusters die in geestelijke armoede over de hele wereld wonen. Met hen vormen wij één lichaam.

We zien onszelf als Studiecentrum als die rijke schuldenaar. Wij staan in de volle rijkdom van Christus, die Hij door zijn dienstknechten (predikanten, schrijvers) heeft laten verwoorden. Die rijkdom is vanaf alle kanten en vanuit alle perspectieven beschreven. De waarde ervan is onmeetbaar. En telkens weer zijn er nieuwe generaties die op de schouders van hun voorgelacht staan en pogingen doen om die rijkdom nog beter te beschrijven. Regelmatig krijgen we als Studiecentrum de vraag: waar waren jullie al die jaren?

Het blijft prachtig werk om iedere dag weer bezig te zijn met het afbetalen van de schuld die nooit minder wordt. In vol vertrouwen op onze Heer blijven we dit werk doen. In alle rust, omdat we weten dat Hij zijn dienstknechten kent en weet wat ze nodig

hebben. Maar ook ijverig en vol goede moed omdat we Hem kennen in zijn begeerte om vruchten te bewerken tot eer van zijn Vader.’

Wat kunnen wij in Nederland voor jullie doen?

‘In het Studiecentrum werken we samen met diverse mensen die elk hun eigen beperkingen en tekortkomingen hebben. Maar we zien dat dit voor de Here geen beperking is en dat Hij zijn Woord een snelle loop wil geven (2 Tess. 3:1, HSV).

We zijn dankbaar dat dit werk al jaren mogelijk is gemaakt door de ondersteuning van Verre Naasten, Zuid-Afrika Mission, het Jagtspoelfonds en door verschillende gemeenten van de Canadian Reformed Churches. Verder is er in Nederland de Stichting Ondersteuning Reformatorisch Studiecentrum Afrika (SORSA) opgericht, die dit werk al vanaf 2010 ondersteunt.

We blijven worstelen met de vraag wat we nog meer kunnen doen om onze broeders en zusters te laten delen in de rijkdom die wij hebben gekregen. We willen u in Nederland graag uitnodigen om ons te ondersteunen in dit werk. Dit kan op de volgende manieren:

- In de eerste plaats door te bidden voor dit werk, in het besef dat u zelf ook een enorme rijkdom hebt ontvangen die u weer mag delen met anderen.
- In Nederland zijn een paar mensen actief in het verzamelen van boeken voor onze bibliotheek. Mocht u boeken willen schenken, neem dan contact op via het mailadres van SORSA.
- We kunnen altijd hulp gebruiken met vertaalwerk Nederlands/Engels, of met de transcriptie van Engelse audio's.
- We nodigen predikanten uit ons te helpen met het schrijven van preekschetsen en exegetische notities.
- Ten slotte kunt u ons financieel steunen door donateur te worden of via een eenmalige gift; ook een legaat stellen wij erg op prijs.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met me opnemen via mijn mailadres: jopie1976@gmail.com of via het mailadres van SORSA: stichtingsorsa@gmail.com. ■