

TEKST
PETER
DROST

GETUIGEN VANDAAG

NADER
BEKEKEN

72

BEELD
PXHERE

Jongeren

Genade

Schepping

Zondeval

Belijden

Mensbeeld

Belijdenis

Geloven

Bijbel

Guido de Brès

Engelen

God

Liefde

Mens

NGB



God zoekt jou

Heb je weleens het gevoel gehad dat je je voor God zou willen verstoppen? Misschien heb je iets gedaan waarvan je zegt: 'Zo kan ik God niet onder ogen komen.' Misschien dat je daarvoor niet meer bidt, of niet meer naar de kerk gaat. Dat is wat zonde met je doet. Misschien durf je er ook niet met andere mensen over te praten en word je steeds eenzamer. Dat is ook wat zonde met je doet en wat de duivel graag wil. Dat je steeds eenzamer wordt en je alleen voelt. Wat mooi als

Die belofte is er ook voor jou. Je hoeft je voor God niet te verstoppen

iemand dat opmerkt, je komt opzoeken en vraagt: 'Wat is er aan de hand? Gaat het wel goed met je?' Als je dan de moed hebt om je hart te luchten en je samen om vergeving kunt bidden, is dat een enorme opluchting. Gelukkig, ik hoef me niet meer te verstoppen!

In de Nederlandse Geloofsbelijdenis schreef Guido de Brès hoe God de mens opzoekt. In artikel 17 staat: *Wij geloven dat onze goede God, toen Hij zag dat de mens zich zo in de lichamelijke*

en geestelijke dood gestort had en zich volkomen rampzalig gemaakt had, hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij bevend voor Hem vluchtte. God heeft hem getroost met de belofte hem zijn Zoon te geven, die geboren zou worden uit een vrouw (Gal. 4:4), om de kop van de slang te vermorzelen (Gen. 3:15) en de mens voor eeuwig gelukkig te maken.

God zocht Adam en Eva op. Ze hadden gezondigd en daardoor was hun hele leven kapotgegaan. Volkomen rampzalig waren ze eraan toe! En ze probeerden zich voor God te verstoppen. Ze durfden Hem niet meer onder ogen te komen. Bevend vluchtten ze voor God. Dat is goed voor te stellen. Het gebod dat zo duidelijk en zo goed was, hadden ze eigenwijs overtreden. En nu was alles kapot...

Maar de goede God is zelf hen gaan zoeken. In zijn wonderbare wijsheid en grote goedheid ging Hij naar de mensen toe die voor Hem op de vlucht waren. En toen Hij ze gevonden had, gaf Hij ze er niet van langs, maar Hij troostte hen! Hij troostte hen met de belofte dat er een Redder zou komen, die de kop van de slang zou vermorzelen en de mens voor eeuwig gelukkig zou maken. Die Redder zou Jezus Christus zijn en Hij zou alles wat door de zonde van de mens kapotgemaakt was, weer recht gaan zetten. Door zijn sterven aan het kruis versloeg Hij de

OM TE BESPREKEN

OF TE DOEN

1. Wat zou jij tegen Adam en Eva gezegd hebben na de zondeval?
2. Hoe kan een belofte alleen toch al troost bieden?
3. Wie zou jij op kunnen zoeken om hem of haar te troosten met de belofte van het evangelie?

duivel. Bij zijn wederkomst zal alles nieuw gemaakt worden. Wat een geweldige belofte kregen Adam en Eva.

Die belofte is er ook voor jou. God zoekt ook jou. Je hoeft je voor God niet te verstoppen, want Hij, die zijn eigen Zoon gaf, wil ook jou troosten met deze fantastische belofte. Houd je vast aan zijn belofte! ■