



Jongeren

# Genade

Schepping

Zondeval

Belijden

Mensbeeld

Belijdenis

Geloven

Bijbel

Guido de Brès

Engelen

God

Liefde

Mens

NGB



# Een mooie erfenis!

In de vorige afleveringen van deze rubriek ging het over de zondigheid van de mens. In artikel 15 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis legt Guido de Brès uit waar dit vandaan komt: *Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde zich over heel het menselijk geslacht heeft verbreid.*

Het is opvallend dat het hier gaat over Adam, terwijl toch Eva de eerste was die van de verboden vrucht at. Dat is geen foutje, maar dat is hoe de Bijbel

## De doop is niet een aai over de bol van het baby'tje

erover spreekt in Romeinen 5. Adam was als eerste mens het hoofd van heel de mensheid. Toen hij in zonde viel, viel met hem de hele mensheid in zonde. Dat heet de erfzonde. Een mooie erfenis!, denk je misschien. Niet dus.

*Zij is een verdorvenheid van de hele natuur en een erfelijk kwaad, waarmee zelfs de kleine kinderen in de moederschoot besmet zijn. Zij is namelijk de wortel waaruit allerlei zonden in de mens voortkomen. Daarom is ze zó gruwelijk en afzichtelijk voor God, dat zij reden*

*genoeg is om het menselijk geslacht te veroordelen.*

Dat zijn woorden die bij moderne 'beschaafde' mensen heel wat weerstand kunnen oproepen. Veel mensen willen er niet aan dat ook baby's al zondig zijn en daarom Gods veroordeling verdiend hebben. Toch is dat wel belangrijk om te blijven beseffen. Dáarom dopen we kleine kinderen. De doop is niet een aai over de bol van het baby'tje, maar de doop laat zien dat ook dat kind al zondig is en Gods oordeel verdiend heeft. In die doop krijgt een kind de belofte dat God ook zijn/haar zonden vergeeft, omwille van het bloed van de Here Jezus. Dat wil niet zeggen dat je, als je gedoopt bent, geen last meer hebt van die zonde.

*Zelfs door de doop is zij niet geheel vernietigd of uitgeroeid, omdat de zonde altijd uit deze verdorvenheid ontspringt als opwellend water uit een giftige bron. Zij wordt evenwel de kinderen van God niet toegerekend om hen te veroordelen, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven, niet om de gelovigen zorgeloos in de zonde te laten voortleven, maar om hen door het besef van deze verdorvenheid dikwijls te doen zuchten van verlangen, uit het lichaam, dat in de macht van de dood is, verlost te worden (Rom. 7:24).*

Deze laatste woorden maken duidelijk waarom het volgens Guido de Brès nog meer belangrijk is te beseffen dat

## OM TE BESPREKEN

1. Probeer eens in eigen woorden de erfzonde uit te leggen aan iemand die niet gelooft.
2. Helpt zondebesef jou om te verlangen bij de Here te zijn? (Zie ook Filippenzen 1:21).

de zonde zo diep in je zit. Als je dat beseft, blijf je namelijk ook verlangen naar de eeuwige heerlijkheid met God, waarin geen zonde en geen dood meer zullen zijn. Dan zullen we de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, kunnen loven en prijzen om wie Hij is, zonder dat we last hebben van de zonde. Dat is de erfenis die we krijgen als volgeling van de tweede Adam, Jezus Christus. Dat is pas een mooie erfenis! ■