



Jakobus

Paulus

Echt geloof werkt, geloof werkt écht

'Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: "Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad." Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof.'

(Jakobus 2:21-24)

Voor Maarten Luther was het de ontdekking van zijn leven! Wat een bevrijding: door geloof alleen en niet door je prestaties, niet door wat je hebt uitgewerkt. Het vormde mede een begin van de grote Reformatie in de zestiende eeuw. Luther had dan ook de grootst mogelijke moeite met bovenstaande uitspraak van Jakobus.

Wie moet ik nu geloven, Paulus of Jakobus? Paulus zegt: Je kunt jezelf niet redden, ook al doe je nog zo je best. Je



wordt alleen gered door te geloven in Christus' prestaties, zonder je eigen werk (Rom. 3:21v). Je kunt het op geen enkele manier zelf bewerken. *Door het geloof alleen!*

Jakobus zegt: Wat is dat nou, alleen maar geloof? Geloof kan helemaal niet zonder werk. Het is wel degelijk belangrijk wat je doet. Je wordt ook gered door je daden, en niet slechts door geloof. *Alleen maar geloven is niet genoeg.*

Met hart en ziel

Houd er rekening mee dat de Brief van Jakobus waarschijnlijk de oudste brief van het Nieuwe Testament is. Hij reageert dan niet op Paulus, maar hij gaat eraan vooraf. Maar let vooral op waar het Jakobus om te doen is. Hij kreeg te maken met mensen die dachten: geloof op zichzelf genomen is goed genoeg. Als je maar gelooft, de rest doet er niet zo veel toe. Mensen *beweren* dat ze geloven, maar dat werkt verder weinig uit. Je merkt er in het dagelijks leven niet zo veel van. Kan dat?

Jakobus doet *een check met naastenliefde*. Een broeder of zuster komt schromelijk tekort. En iemand van u, die zich christen noemt, houdt een vroom verhaal, maar uiteindelijk doet hij er niets aan. Hij roept: Het ga je goed, houd je warm, en eet vooral goed (2:16). Dan geef ik niets voor je geloof, aldus Jakobus. Geloven op zichzelf genomen, dat bestaat niet. Dat leeft niet. Geloof heeft een ziel nodig, bezieling, doorleving. Anders is het morsdood.

Echt geloof raakt je hart en ziel. Dat is niets anders dan Paulus zegt: *'Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent'* (Gal. 5:6).

Meewerken met God

U gelooft dat God één is? De HEER onze God is één. Dat is *de* geloofsbelijdenis van Israël (Deut. 6:4). Alleen JHWH is God, de enige echte, en niemand anders. Dat is sterk! Wat kan daar mis mee zijn? Dan zit het toch goed met je als je dat beweert! Deze uitspraak werd zelfs gebruikt als bezweringsformule om boze geesten uit te drijven.

Geloven dat God de Enige is, dat zegt op zichzelf genomen niets; dat doen de demonen ook. Ze wagen dat niet te ontkennen. Ze geloven het. En ze sidderen, ze staan stijf van schrik. Ze geloven blijkbaar uit angst. *Maar wie gelooft dat God bestaat, gelooft nog niet in Hem*. Echt geloof wil meewerken met God, zoekt vrede met God. De geloofsbelijdenis 'de Heer is één, Hij is de enige' wordt dan ook meteen gevolgd door de oproep: heb God lief met heel je hart en je ziel en met inzet van al je krachten (Deut. 6:5). Echt geloof werkt.

Jakobus heeft het hier helemaal niet over prestaties om je redding bij God



te verdienen. Hij spreekt niet over *werken van de wet*: presteren en scoren bij God. Jakobus heeft het over *werken van geloof*: wat een levend geloof in God uitwerkt. Precies dezelfde uitdrukking

gebruikt Paulus in 1 Tessalonicenzen 1:3: *'Wij gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is.'*

Beleven en doorleven

Hierbij aansluitend komt de vader van alle gelovigen in beeld: Abraham. Zowel Jakobus als Paulus gaat terug naar Abraham om erachter te komen wat geloven inhoudt. Meteen maakt Jakobus al het verschil. Abraham is een *vriend van God*, dat is niet slechts een verstandelijke verhouding (weten dat God bestaat). Het is *een hartelijke verhouding* (omgaan met God).

Kijk eens hoe dat geloof in het leven van Abraham dóórwerkte. Jakobus geeft geen momentopname, hij bekijkt het leven van Abraham in zijn geheel.

Zijn leven lang moest Abraham oefenen om van zichzelf af te zien en zich te richten op wat God had beloofd. Dat was

maar niet verstandelijk aannemen van wat God had gezegd. Zijn geloof was *een doorleefde werkelijkheid*. Het raakte heel zijn persoon, heel zijn hebben en

houden was ermee gemoeid. Met alle strubbelingen, twijfels, worstelingen en aanvechtelingen van dien. Een werkzaam geloof. Levensecht.

Denk je eens in wat er van Abraham werd gevraagd: 'Offer je bloedeigen zoon.' Hij zou heel de toekomst moeten prijsgeven. Alles moeten loslaten. Volstrekt onbegrijpelijk. Hij moest zich alleen vastgrijpen aan de

belofte van God dat zijn zoon toekomst had, zelfs door de dood heen! Bij Abraham gaan geloven en handelen hand in hand. Zijn daden vormen één geheel met zijn geloof. Abrahams geloof werd

Met alle strubbelingen

erdoor vervolmaakt. Door te gehoorzamen, tegen zijn verstand en gevoel in, kwam het geloof er helemaal uit. Daardoor kwam zijn geloof tot ontplooiing. Het bloeide open. Nu werd gaandeweg duidelijk hoezeer Abraham zich aan God toevertrouwde. In het leven van Abraham zijn geloof en daden zo onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat je ze niet van elkaar los kunt maken.

Abc en xyz

Het kan erop lijken dat Jakobus Paulus tegenspreekt, wanneer hij zegt: 'U ziet dat iemand dus rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof' (2:24). Alleen gaat het Jakobus er niet om dat Abraham zijn positie als vriend bij God – op welke wijze dan ook – zou hebben verdiend. Het is veeleer zijn bedoeling duidelijk te maken hoe levend het geloof van Abraham was. Daarom neemt hij zijn uitgangspunt niet in Genesis 15, toen hem voor het eerst een zoon werd beloofd, zoals Paulus doet. Dat is het *abc* van het geloof. Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend,

als de juiste houding tegenover God. Maar Jakobus vertelt het verhaal verder tot in Genesis 22 toe, als Abraham Isaak moet offeren!

Paulus heeft het over het abc van het geloof. Je kunt alleen gered worden door het geloof in Christus, en niet op grond van je eigen prestaties. Je kunt niet door je eigen daden vrede met God bewerken. Dat zal Jakobus zeker niet ontkennen. Maar hij komt van de andere kant. *Jakobus heeft het over het xyz van het geloof.* Hij laat zien dat hiermee het verhaal van het geloof niet uit is. Geloven is maar niet een verstandelijk aannemen van een aantal waarheden. Geloven raakt heel je bestaan.

Jakobus staat niet tegenover, maar naast Paulus. Abraham werd niet gerechtvaardigd omdat hij zulke grote prestaties leverde. Dan ken je het leven van Abraham niet, met zijn zwakke momenten, wantrouwen, en zelfs grove leugens. Abraham werd gerechtvaardigd omdat hij in God geloofde

(Gen. 15) en zichzelf aan Hem toevertrouwde (*abc*). Daar valt Jakobus ook letterlijk op terug. En dat geloof werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad (Jak. 2:23). *Door het geloof alleen, dat is heel iets anders dan: alleen maar geloof.*

Door het geloof alleen, dat is een levend en actief geloof. Echt geloof staat nooit op non-actief en is altijd in beweging. Dat geloof kwam bij Abraham tot uiting in zijn daden (*xyz*). In de uitwerking bleek hoe echt zijn geloof was. Niet zonder aanvechting, niet perfect, maar wel echt. Daarom werd hij met recht vriend van God genoemd. Vanwege zijn vertrouwelijke, diep persoonlijke omgang.

Geloven raakt heel je bestaan



Nader Bekeken in gesproken vorm!

Schrijf u nu in als lezer van de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienenden, en ontdek welke kranten en tijdschriften er nog meer beschikbaar zijn. Vraag vandaag nog de gratis catalogus aan!

Deze passende leesvorm is mogelijk gemaakt door giften. Steun met uw gift o.v.v. 'Nader Bekeken' het werk van de CBB voor mensen met een leesbeperking.



Algemeen Nut
Besondere instelling
ANBI Rekeningnummer: NL17INGB0000503241



CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienenden
Postbus 131 • 3850 AC Ermelo • Tel. 0341-56 54 99 • www.cbb.nl • info@cbb.nl